

eMANcipator Managementsamenvatting

eMANcipator zet mannenemancipatie op de kaart.

Hierbij gaat het om:

- de positieve bijdrage die mannen leveren aan de emancipatie van vrouwen
- de verbetering voor mannen die hieruit voortvloeien

Visie

Rechtvaardige sekseverhoudingen dragen bij aan een sociaal rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld waarin iedereen zichzelf in veiligheid, vrijheid en gelijkwaardigheid ten volle tot mens kan ontwikkelen.

Missie

eMANcipator zet zich in voor rechtvaardige sekseverhoudingen door het bevorderen van mannenemancipatie.

Doelen

eMANcipator ondersteunt en verbindt professionals en organisaties op het gebied van mannenemancipatie.

eMANcipator ontwikkelt een geïntegreerde en holistische visie met handelingsperspectief op mannenemancipatie.

eMANcipator verbindt mannen- en vrouwenemancipatie.

Strategie

eMANcipator organiseert en faciliteert het delen van inspiratie en kennis.

eMANcipator draagt bij aan deskundigheidsbevordering.

eMANcipator zorgt voor informatievoorziening, belangenbehartiging en publiciteit.

Activiteiten

eMANcipator bouwt en onderhoudt een nationaal en internationaal netwerk ter bevordering van mannenemancipatie.

eMANcipator organiseert rondetafelbijeenkomsten over mannenemancipatie.

eMANcipator biedt een online platform over mannenemancipatie voor organisaties, professionals en individuen.

Analyse

Mannenemancipatie is nodig ter ondersteuning van vrouwenemancipatie, en omdat mannen er zelf beter van worden. Mannen zijn betrokken bij de grote problemen in de wereld: financiële crisis, milieucrisis, veiligheid, oorlog, criminaliteit, geweld, armoede en uitsluiting hebben direct en indirect veel te maken met de rol van jongens en mannen in deze wereld, met de manier waarop zij gesocialiseerd worden, en met de invullingen en betekenissen die aan mannelijkheid worden gegeven.¹ De vrouwenemancipatie heeft veel bereikt maar loopt deels vast op de rol en positie van mannen. Mannenemancipatie is nodig om te komen tot herverdeling van betaalde en onbetaalde (zorg)arbeid, om gezonde en veilige seksuele relaties vorm te geven, en om iets te doen aan de rol die geweld speelt in het leven van zowel vrouwen als mannen. Mannen zijn een deel van de oplossing voor zowel persoonlijke als maatschappelijke problemen; hierbij gaat het om zowel de problemen die door mannen veroorzaakt worden als om de problemen die mannen hebben.

eMANcipator zet mannenemancipatie op de kaart.

Visie

Rechtvaardige sekseverhoudingen dragen bij aan een sociaal rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld waarin iedereen zichzelf in veiligheid, vrijheid en gelijkwaardigheid ten volle tot mens kan ontwikkelen.

Missie

eMANcipator zet zich in voor rechtvaardige sekseverhoudingen door het bevorderen van mannenemancipatie.

Doelen

Het ondersteunen en verbinden van professionals en organisaties op het gebied van mannenemancipatie.

Het ontwikkelen van een geïntegreerde en holistische visie met handelingsperspectief op mannenemancipatie.

Het verbinden van mannen- en vrouwenemancipatie.

Strategie: Inspiratie en Kennis Delen

eMANcipator vormt een netwerk van organisaties en professionals in Nederland op het gebied van mannenemancipatie.

eMANcipator biedt organisaties en professionals een platform voor kennisdeling en samenwerking over mannenemancipatie.

eMANcipator maakt deel uit van de internationale alliantie MenEngage, gericht op het betrekken van jongens en mannen bij het streven naar rechtvaardige sekseverhoudingen.

eMANcipator ontwikkelt een online community over mannenemancipatie voor organisaties, professionals én individuen.

Strategie: Deskundigheidsbevordering

eMANcipator is een kennis- en expertisecentrum voor de emancipatie van jongens, mannen en mannelijkheid.

eMANcipator faciliteert deskundigheidsbevordering door het organiseren van onder andere trainingen, expertmeetings en conferenties over thema's rond mannenemancipatie.

eMANcipator adviseert en begeleidt organisaties en bedrijven over mannenemancipatie.

Strategie: Belangenbehartiging

eMANcipator richt zich op beleidsbeïnvloeding en hulp bij financiering door een actieve lobby bij de overheid, instanties, fondsen en in het bedrijfsleven.

eMANcipator verspreidt informatie over mannenemancipatie.

eMANcipator bemoeit zich actief met maatschappelijke discussies over mannenemancipatie.

Mannenemancipatie: Mannelijkheid als deel van het probleem; mannen als deel van de oplossing

Mannenemancipatie is nodig ter ondersteuning van vrouwenemancipatie, en omdat mannen er zelf beter van worden. Mannen zijn betrokken bij de grote problemen in de wereld: financiële crisis, milieucrisis, veiligheid, oorlog, criminaliteit, geweld, armoede en uitsluiting hebben direct en indirect veel te maken met de rol van jongens en mannen in deze wereld, met de manier waarop zij gesocialiseerd worden, en met de invullingen en betekenissen die aan mannelijkheid worden gegeven.¹ De vrouwenemancipatie heeft veel bereikt maar loopt deels vast op de rol en positie van mannen. Mannenemancipatie is nodig om te komen tot herverdeling van betaalde en onbetaalde (zorg)arbeid, om gezonde en veilige seksuele relaties vorm te geven, en om iets te doen aan de rol die geweld speelt in het leven van zowel vrouwen als mannen.

Mannen zijn een deel van de oplossing voor zowel persoonlijke als maatschappelijke problemen; hierbij gaat het om zowel de problemen die door mannen veroorzaakt worden als om de problemen die mannen hebben. Mannen hebben allerlei maatschappelijke privileges maar het leven van mannen heeft ook een prijs: ze leven minder lang, lijden aan depressies als gevolg van onderdrukte gevoelens, zijn sociaal-emotioneel geïsoleerd, geven zich over aan drank-, drugs- en andere verslavingen om het vol te houden. Bovendien krijgen mannen langzaam maar zeker last van de wet van de remmende voorsprong: de traditioneel mannelijke rol van beschermer en kostwinner is aan het verdwijnen en ook als opvoeder is de rol van mannen vaak onduidelijk. Er is veel verwarring onder mannen: wat wordt er nu van hen verwacht, waarmee kunnen ze hun bestaan zin en betekenis geven?

Het is de hoogste tijd mannen serieus te nemen als mens, als partner, als ouder, als opvoeder, als vriend, als verzorger, als mantelzorger, als werknemer, als collega, als kostwinner, als mens. Om mannen de kans te geven hun volledige menselijk potentieel te ontwikkelen, om hen te bevrijden van het knellend, beperkend en destructief harnas dat mannelijkheid wordt genoemd. Om hen als volwaardig mens te gaan zien, om hen te zien als gelijkwaardige partners in liefde, zorg en opvoeding, om hen serieus te nemen als vaders, verzorgers en opvoeders. Het is de hoogste tijd om mannen als deel van de oplossing voor persoonlijke en maatschappelijke problemen te gaan zien.

Jongens en mannen staan in de belangstelling. Er zijn vele beleidsstukken, activiteiten, projecten, organisaties en initiatieven die zich met jongens en mannen bezig houden. Soms gaat het expliciet over jongens of mannen, zoals bij de discussie over achterblijvende/onderpresterende/uitvallende jongens in het onderwijs, over de rol van vaders in de opvoeding, of wanneer het gaat over overlast gevende jongens op straat. Meestal komt de rol van jongens en mannen echter zijdelings in beeld en is de aandacht meer gericht op andere zaken: emancipatie van vrouwen en meisjes, integratie, participatie, veiligheid, verdeling van arbeid en zorgtaken, huiselijk geweld, criminaliteit, het glazen plafond, seksueel misbruik, alcohol en drugs, homoseksualiteit, risicovol verkeersgedrag, terrorisme, opvoeding, diversiteit, enzovoorts. Al deze onderwerpen samen werpen een interessant licht op de rol van jongens, mannen en mannelijkheid in de maatschappij, en op de maatschappij zelf – en bieden ingangen om effectiever werk te kunnen maken van de grote maatschappelijke problemen van deze tijd. Het gedeelde verhaal van al deze onderwerpen en organisaties is te benoemen als mannenemancipatie. Door dit verhaal centraal te stellen kunnen we de versnippering tegengaan en krachten bundelen.

Mannen zijn onderling enorm verschillend, het is dus niet makkelijk over mannen als eenduidige categorie te spreken. Het maakt nogal wat uit of je als man homoseksueel of heteroseksueel bent, of je zwart bent of wit, oud of jong, arm of rijk. De verschillen tussen mannen hebben ook weer te maken met opvattingen over mannelijkheid; tussen mannen spelen onrechtvaardige sekseverhoudingen ook een rol. Mannenemancipatie is te zien als een proces van inclusie: uitgaan van de diversiteit onder mannen in plaats van hen te reduceren tot eenduidige categorie, en tegelijk zoeken en streven naar verbinding.

Het realiseren van rechtvaardige sekseverhoudingen is een zaak van vrouwen én mannen; een gedeelde inspanning van vrouwen en mannen is vereist. Actieve betrokkenheid van mannen is dus onontbeerlijk. Niet alleen voor het verbeteren van de positie van vrouwen, maar ook omdat er voor mannen een wereld te winnen valt. Het platform beschouwt rechtvaardige sekseverhoudingen als een voorwaarde voor een duurzame, vreedzame en rechtvaardige samenleving. Mannen en vrouwen moeten samen vorm geven aan een nieuwe, rechtvaardige wereld, aan nieuwe manieren van mens-zijn en samenleven. Daarom is eMANcipator een organisatie voor, door, met en over mannen – samen met vrouwen. Gericht op het genereren van positieve mannelijkheid. Voor de mannen van de toekomst, voor de samenleving van de toekomst.

¹ Zie bijgevoegd artikel van hoogleraar sociologie Jan-Willem Duyvendak in de Groene Amsterdammer

Mannen Meer Mens – Beeldverhaal –

<p>1</p>  <p>Voordat we geboren worden zijn we één geheel; een vat vol vol menselijke mogelijkheden</p>	<p>2</p>  <p>Zodra we geboren worden wordt daar meteen een dikke streep doorheen gezet: je bent óf een jongetje, óf een meisje</p>	<p>3</p>  <p>Zo wordt een wezenlijk deel van onszelf afgescheiden; we moeten vooral zogenaamd jongensachtige óf meisjesachtige eigenschappen ontwikkelen</p>
<p>4</p>  <p>We leren het verschil zien en benadrukken als een onoverkomelijke tegenstelling; om een echte jongen te zijn mag je niets meisjesachtigs hebben, en andersom</p>	<p>5</p>  <p>De maatschappij waardeert het mannelijke nog altijd hoger dan het vrouwelijke</p>	<p>6</p>  <p>Vrouwen hebben daarom toegang tot het traditioneel mannelijk domein bevochten en zijn de zogenaamd mannelijke eigenschappen in zichzelf gaan aanspreken</p>
<p>7</p>  <p>Mannen zijn hiervan wat in verwarring geraakt; sommigen vinden dat mannen weer echte mannen moeten kunnen zijn, anderen zoeken op andere manieren naar nieuw perspectief</p>	<p>8</p>  <p>Nieuw perspectief ligt natuurlijk niet in terugwinnen van het oude, maar in het openstellen voor dat wat mannen in zichzelf hebben moeten negeren, ontkennen en onderdrukken: de zogenaamd vrouwelijke eigenschappen van ieder mens</p>	<p>9</p>  <p>Zo worden we dan uiteindelijk weer een heel mens, vol menselijke – mannelijke én vrouwelijke – mogelijkheden. Probleem hiermee is nog dat het te statisch is...</p>
<p>10</p>  <p>In werkelijkheid zijn we natuurlijk heel veranderlijk; organisch en dynamisch. Op het ene moment heel vrouwelijk, op het andere moment mannelijk, dan weer een beetje van allebei, en altijd in de kern ook het andere.</p>	<p>11</p>  <p>Zo worden mannelijkheid en vrouwelijkheid onderdeel van het grotere geheel, van de eenheid in verscheidenheid, van de dynamische dualiteit in verbondenheid, zoals bijvoorbeeld uitgedrukt door dit symbool.</p>	<p>12</p>  <p>En zo komen we weer uit bij het begin; we kunnen aan de slag met het verwezenlijken van ons enorme menselijk potentieel!</p>

19-04-2011

Jan Willem Duyvendak

HOGLERAAR SOCIOLOGIE, UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

SOCIOLOGIE

2

Recommend  25

Mannelijkheid als probleem

De lijst van urgente sociale problemen in Nederland is lang: criminaliteit, schooluitval, achterstelling van vrouwen, alcohol- en drugsverslaving, dak- en thuisloosheid, homofobie, en ga zo maar door. Opmerkelijk genoeg wordt de onderliggende factor in al deze voorbeelden nauwelijks benoemd: jongens en mannen zijn de grootste veroorzakers van sociale problemen. Mannen zijn de daders en vrouwen (en mannen die als vrouwelijk worden gezien) zijn hun slachtoffers. Mannen creëren sociale problemen - vooral mannen die denken dat ze erg mannelijk moeten zijn (en hoe onzekerder ze over hun mannelijkheid zijn, des te meer problemen ze veroorzaken). Als 'echte' mannen mogen ze als hooligans uit hun dak gaan, als corpsballen tijdens de ontgroening alle grenzen overschrijden, als automobilisten de snelheidslimiet aan hun laars lappen, verdwijnen ze van school als het hen niet bevalt, slaan ze erop als ze niet hun zin krijgen, plegen ze eindeloze reeksen kleine en grote misdrijven, verdienen ze als loverboys hun geld, raken ze verslaafd, gaan ze zwerven, worden ze dakloos, kunnen ze na een scheiding niet voor zichzelf zorgen en leven sociaal geïsoleerd, en ga zo maar door.

De belangrijkste factor bij al deze kwesties is de krampachtige mannelijkheid van mannen. Toen wij onderzoek begonnen naar motieven van daders van antihomoseksueel geweld, had ik nooit verwacht dat de conclusie zou luiden dan opgefokte mannelijkheid de belangrijkste veroorzaker van 'potenrammen' zou zijn. Maar het was wel zo: de 'onmannelijkheid' van homoseksuelen was voor door ons geïnterviewde Amsterdamse middelbare scholieren, voetbalhooligans, militairen, Marokkaanse Nederlanders en corpsballen het grote probleem. Voor al deze groepen gold dat homo's verachtelijk waren omdat zij 'vrouwelijk' gedrag vertoonden, de grootste zonde die een man kan begaan. Marokkaanse Nederlanders hadden nog de grootste angst om als onmannelijk te worden gezien: als een homo met hen zou flirten (en zij, met andere woorden, in een 'passieve' positie zouden worden gedrukt), dan mocht je

erop slaan. Waarom de bij homo's veronderstelde vrouwelijkheid dan zo erg was? De genoemde rechtvaardigingen hadden een grootste gemene deler: vrouwelijkheid noch vrouwen staan in de ogen van deze jongens en mannen in veel aanzien. De jongens hadden het erg met zichzelf getroffen en voelden zich ver verheven boven vrouwen én homoseksuelen.

Het probleem van de mannelijkheid is niet te versimpelen tot de Islam, tot lageropgeleiden, of tot de Bible-belt. Het betreft allochtoon en autochtoon, laag- en hoogopgeleid, jong en oud, hetero en zelfs homo. Want niet alleen veel heteroseksuele mannen hebben grote angst voor vrouwelijkheid, ook veel homoseksuelen zijn als de dood om als vrouwelijk ('nicht') te worden gezien. Het resultaat van al deze dwaze mannelijkheid is niet alleen dat de meeste sociale problemen door mannen worden veroorzaakt, maar ook dat mannen het maatschappelijk steeds slechter gaan doen. Ze zijn nu al gemiddeld lager opgeleid dan vrouwen. Op den duur zullen vrouwen onherroepelijk door resterende glazen plafonds heen breken en de machtige posities, nu veelal nog bekleed door mannen, gaan innemen. En daarmee wordt het probleem van mannen en mannelijkheid alleen maar groter...

Lees ook de artikelen die Jan Willem Duyvendak eerder publiceerde in De Groene Amsterdammer of bezoek voor meer informatie zijn website.

2

[Recommend](#)  25